



# Onontdekt paradijs

Het West-Afrikaanse eilandstaatje São Tomé e Príncipe ligt ver van de toeristische snelweg. Op het paradijselijke Príncipe ligt Africa's Eden Bom Bom Island Resort. Een goed verstopt geheim.

tekst: MARCO DE VRIES | fotografie: JOHN VAN HELVERT EN AFRICA'S EDEN

**M**et een kokosnoot gevuld met vers vruchtensap in mijn hand lig ik lui in mijn stoel op de veranda van de houten bungalow die de afgelopen twee dagen mijn thuis was. Terwijl ik een verfrissende slok neem, glijdt mijn blik loom tussen de kokospalmen door over de baai van Bom Bom Island Resort. Het is windstil na een woeste onweersbui. Paradijselijk stil zelfs. Waar ik ben? Bovenop de evenaar. Om precies te zijn: op het eiland Príncipe in de Golf van Guinee. Samen met het naburige São Tomé vormt dit het eilandstaatje São Tomé e Príncipe. In 1470-71 ontdekten de Portugezen de eilandjes voor de kust van het West-Afrikaanse Gabon en verbouwden koloniale planters suikerriet en later cacao en koffie. Sinds de Portugezen begin jaren zeventig van de vorige eeuw hun biezen pakten, staat de tijd hier stil. Gisteren struinde ik door Santo Antonio, met 1500 inwoners het grootste plaatsje van het eiland. Imposante koloniale gebouwen weerstaan er met moeite de tand des tijds, maar het humeur van de bevolking lijdt er geenszins onder. Er heerst een relaxte

De 21 bungalows van het resort liggen aan een eigen baai.  
**Linkerpagina**  
Het terras van het restaurant van Bom Bom Island Resort.

stemming en het begrip haast lijkt niet te bestaan. Mijn verkenning van het stadje loopt, mede dankzij gids Ramos, een paar gezellige uurtjes uit. Iedereen kent Ramos, dus iedereen kent mij, en is in voor een praatje. Met de maan hoog en fel aan de hemel liep ik net op mijn gemak over de tweehonderd meter lange houten steiger naar het restaurant. Op het grote terras op palen kwam de Indiase chef mij al breed glimlachend tegemoet. Of ik van gekruide eten én vis hield. Twee keer ja dus en even later gleed een heerlijke met kerrie gekruide wahoo (een roofvis die in de diepe wateren rondom Príncipe zwemt) over mijn tong. Voordat ik ga slapen neem ik nog even een duik in het lauwe water van de baai.

### Regenwoud in de oceaan

Vanmorgen was ik voor dag en dauw uit de veren. Want wie een bliksembezoek aan dit eiland – zo groot als Texel – brengt heeft het druk. Tenslotte blijven São Tomé e Príncipe stukken maagdelijk regenwoud waar van alles te beleven valt. Maar dan wel middenin de oceaan. Door de geografische isolatie van het eiland vindt je hier een overvloed aan unieke plantensoorten (zoals 64 orchideeënsoorten). En van de 128 vogelsoorten komen er maar liefst 28 alleen hier voor. Ook een aantal bedreigde zeeschildpadssoorten leggen hun eieren op het strand van Príncipe. Een soort Darwin's *dream* dus. Om half zeven stapte ik aan boord van een vissersboot. Niet veel later zat ik met een indrukwekkende hengel in mijn handen vastgesnoerd in een stoel. Maar het vissen was slechts een bijkomstigheid. Alleen vanaf een boot kun je namelijk zien waarom dit eiland zo bijzonder is. Zoals ik al schreef, het eiland is dicht en weelderig begroeid. Daarbij komt dat Príncipe een verzameling uitgedoofde en afgebrokkelde vulkanen is, wat de imposante ruige skyline verklaart. Trouwens, was ik hier tussen juli en oktober op bezoek geweest, dan had ik niet eens aan vissen gedacht. Dan had ik de hele dag naar de bulrugwalvissen gekeken! Vanzelfsprekend kon ik de verleiding niet weerstaan om even de benen te strekken op een van de goudkleurige strandjes die we vanaf de boot

**Met de klok mee** Príncipe is een geliefde duikbestemming. Een 200 meter lange steiger verbindt het restaurant met het vasteland. Op de eilanden komen 28 unieke vogelsoorten voor. Bedreigde schildpadssoorten leggen hun eieren op het strand van Príncipe. Rog, glasheldere zeewater.

...typisch zo'n plek  
waar James Bond  
aan het einde van de  
film wakker wordt met  
zijn nieuwe liefde...

Een van de paradijselijke strandjes waarmee de kust van Príncipe is gezegend. Dit is Banana Beach, waar ooit de beroemde Bacardi-reclame werd opgenomen. **Onder** De eilandbevolking is ontspannen en goedgehumeurd.



zagen. Het tussen palmen verstopte Banana Beach was ooit het decor van die Bacardi-reclame vol mooie, zwel dansende vrouwen en mannen. Het is dat ik nog een ecotour over het eiland wilde maken, anders hadden we hier van een romantische strandpicknick genoten. Ook een door planten en bomen overwoekerde ruïne van een katholiek kerkje ging aan mijn neus voorbij. Niet alleen een natuurliefhebber kan hier z'n hart ophalen. Wie van koloniale architectuur houdt, valt van de ene verbazing in de andere. Helaas worden de imposante landhuizen op de voormalige koloniale plantages – *roças* – langzaam door de jungle opgeslokt. Terwijl ik de afgelopen twee dagen op me laat inwerken en mij tegoed doe aan een cocktail, hoor ik hoe het gegiechel van de Zuid-Afrikaanse *honeymooners* onder de buitendouche van de naburige bungalow wedijvert met de kakofonie van nachtelijke insectengeluiden en vogelgitsjirp. Ineens weet ik waar deze plek mij aan doet denken. Bom Bom Island Resort is zo'n plek waar James Bond zich aan het eind van de film verstoppt met zijn nieuwe liefde. Terwijl mijn ogen langzaam dichtvallen denk ik aan mijn liefde. Die heet Príncipe en heeft mij zeker niet voor het laatst gezien. <

**Bom Bom Island Resort is het hele jaar geopend. De temperatuur schommelt tussen 23 en 30°C. Er zijn twee regenrijke periodes: oktober en november en van maart tot en met mei. Met TAP Air kunt u via Lissabon in 8 uur tijd naar São Tomé vliegen. De bestemmingen van Africa's Eden kunt u boeken via Africa's Eden, 026-370 55 67, [www.africaseden.com](http://www.africaseden.com)**

